

Seksuele voorlichting

Maurits van Rees

12 augustus 2013

Toen haar kersverse schoonzus het bruidsboeket over haar schouder gooide, ving Hilde het. Aan alle kanten zag ze lachende gezichten en kreeg ze schouderklopjes. Ze zag Mark glimlachen en keek snel weg terwijl ze zich warmer voelde worden. Ze pakte een glas witte wijn van het dienblad van een voorbijlopende ober en klokte het meteen half leeg.

Oeh, dat had ze beter met een glas water kunnen doen. De alcohol steeg naar haar hoofd en ze sloot een moment haar ogen. Ze opende ze en haar hart maakte een bokkensprong. Mark stond voor haar, op een halve meter afstand.

‘Goed gevangen, Hilde.’

Na een paar seconden slikte ze en zei: ‘Ja, dank je.’

‘Volgens de traditie ben jij de volgende die gaat trouwen. Heb je al een huwelijkskandidaat op het oog?’ Zijn wenkbrauwen gingen omhoog en een ondeugende glimlach speelde om zijn mond.

Haar hersenen werkten niet meer. Op dat moment zei iemand in een microfoon iets over het begin van het feest en klonk er muziek. The Bangles, Eternal Flame. Haar broer en schoonzus schoven de dansvloer op, snel gevolgd door trotse ouders en schoonouders.

Hilde trok Mark mee en vouwde haar armen om zijn hals. Hij sloeg zijn armen om haar middel en zette haar in vuur en vlam. Ze sloot haar ogen en dacht dat ze droomde, terwijl ze langzaam op de muziek bewogen.

Ze ademde scherp in en deed haar ogen wijd open. Marks ene hand was afgezakt tot de bovenkant van haar billen, en zijn andere hand raakte de zijkant van haar rechterborst. Wilde ze dit? Haar hormonen zeiden van wel, en ze drukte haar lippen in zijn hals.

Het nummer was afgelopen en Mark fluisterde in haar oor: ‘Laten we ergens anders naartoe gaan.’

Ze knikte en volgde hem. Ze dacht aan het boekje dat haar moeder haar een paar jaar geleden gegeven had als enige seksuele voorlichting. Je kreeg het gratis als je drie streepjescodes van maandverband of andere Always producten opstuurde. Belangrijkste boodschap: als je inlegkruisje maar goed zit. Een foto van een zoenend stelletje stond erin, zo romantisch vond ze dat toen.

Ondertussen trok Mark haar de heren-wc in. Romantisch was anders, maar ze volgde hem, samen met alle vlinders in haar buik. Nu ja, vlinders, het leek meer een zwerm wespen. Het kolkte binnen in haar.

De deur sloot achter hen en hun lippen vonden elkaar. Ze genoot met volle teugen. Vaag merkte ze dat Mark de rits aan de achterkant van haar jurk opende. Zijn handen gleden naar binnen en vonden haar rug, haar zij, haar heupen. Ze hijgde.

Iew, waarom dacht ze ineens aan de dominee uit haar kerk? ‘Geen seks voor het huwelijk!’ zei hij altijd te pas en te onpas, zoals eerder vandaag in de huwelijkspreek. Hilde vroeg zich dan altijd af: ‘Waar staat dat in de bijbel?’ Nergens staat het letterlijk. Moest het dan bij kuis zoenen blijven? Echt niet. Hilde wilde meer. Veel meer. Hilde wilde Mark. De dominee duwde ze uit haar gedachten.

Mark schoof haar jurk omhoog en haar slipje naar beneden. Oei. Met-
een schoot haar de waarschuwing van seksuele voorlichting op school te binnen: begin over condooms voordat je broek uitgaat. Condoom or go home.

Hilde haalde diep adem, zette een hand op Marks borst en duwde hem zachtjes weg.

Vragend keek hij haar aan en zei: ‘Wat is er? Wil je toch niet?’

Ze zoende hem. ‘Ik wil bescherming. Snap je?’

‘Ah. Ja, je hebt natuurlijk gelijk. Niet aan gedacht in de hitte van het moment. Wacht hier.’ Mark fatsoeneerde zijn kleren en stapte de wc uit. Er hing vast een condoomautomaat bij de wastafels. Basisvoorziening.

Hilde deed haar slipje omhoog en ging zitten op de wc. Ze verbaasde zich even over die volgorde, maar schoof haar verbazing snel opzij. Ze dacht aan romantische films die ze had gezien. Op de eerste kus volgt altijd de eerste keer. Laat het gebeuren. Geniet ervan.

Ze hoorde geklik van een apparaat. Mark kwam terug. ‘Ik hoop dat je van aardbeien houdt,’ zei hij met een verontschuldigende glimlach. Haar vriendin Maaïke had gezegd dat ze sinaasappel moest proberen. Hilde was niet van plan te proeven. Als het condoom op de gebruikelijke plek in haar kwam, maakte de smaak niet uit, toch? Ze pakte het condoom aan en legde het achter zich neer.

Hilde stond op en zoende Mark. Ze had ineens geen haast meer en wilde het moment nog even uitstellen, weer in de juiste sfeer komen na deze adem-pauze. Ze duwde haar tong in zijn mond. Misschien kocht dit een paar seconden bedenktijd, al was van denken nauwelijks sprake. Langzaam knoopte ze zijn overhemd los en deed het uit, gevolgd door zijn T-shirt.

Wanneer had Mark haar beha losgekregen? Hij streelde over haar borsten en ze vergat haar vraag. Hij schoof haar jurk opnieuw naar boven. Ze wist niet hoe snel ze haar slipje uit moest doen.

Mark knoopte zijn broek los en deed hem naar beneden. Zijn onderbroek volgde en Hilde nam hem op in zijn volle lengte, de lengte van zijn lichaam en van...

Ze reikte achter zich naar het condoom, scheurde de verpakking open, en schoof hem over Mark heen. Ze voelde hem met haar hand. Ze voelde hem bij haar ingang. Ze haalde diep adem.

Hilde keek opzij. Ze zag lichtbruine tegeltjes. Een toiletrol. Een toiletborstel. Een schunnige tekst op de wand. Ze snoof. Echt fris rook het hier niet.

Ze knipperde met haar ogen. Waar was ze mee bezig? Wilde ze dit? Wilde ze haar maagdelijkheid verliezen in een toilet van een derderangs feestlocatie? Was ze niet meer waard? De adviezen van haar moeder, haar kerk, haar school, de media, haar vrienden, hadden haar hier gebracht. Wat wilde ze zelf? Had ze niet gedroomd van een romantische avond op het strand of in een hemelbed in een prachtige hotelkamer? De knappe prins op het witte paard? Oké, die prins had ze en ze wilde niemand anders. Maar het witte paard was bruin en het stonk.

‘Is er iets?’ Mark merkte het, de schat.

Haar spieren ontspanden zich. Met een droeve glimlach duwde ze Mark achteruit en trok haar slipje omhoog.

Mark keek haar vragend aan en spreidde zijn armen.

‘Sorry, Mark. Ik wil dit niet nu. Niet hier. Ik ben meer waard dan het eerste het beste toiletgebouw. Ik verdien beter. Wij verdienen beter.’ Ze zoende hem. ‘We bewaren dit voor een andere keer, oké?’

Mark knikte vaagjes. Zo te zien drong het nog niet helemaal tot hem door. Hilde bukte zich en trok Marks onderbroek en pantalon omhoog. Ze omhelsde hem. Mark werd zachter en streelde haar rug. De wespen in haar buik veranderden weer in vlinders, rustig, sierlijk, verliefd.